



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

**ΣΑΚΟΡΡΑΦΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ**



ΙΣΝ/SNF ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Καστέλλι 1-10-2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

**Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία
«Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη»
της Σακορράφειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίου**

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης, δημιουργικότητας και καινοτομίας με τίτλο «Διαδρομές με Πυξίδα τη Βιβλιοθήκη». Η Σακορράφειος Βιβλιοθήκη του Δήμου είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων» που υποστηρίχθηκε από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

Στόχος της εκστρατείας, που απευθυνόταν σε μικρά και μεγάλα παιδιά, ήταν να προωθήσει την ανάγνωση, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στους μελλοντικούς χρήστες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Στα πλαίσια της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στη Σακορράφειο Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Καστέλλι, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου και στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού.

Η τοπική κοινωνία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αγκάλιασε με ενθουσιασμό την εκστρατεία και οι συμμετοχές παιδιών, που ήταν δωρεάν, καθώς και η ανταπόκριση των εθελοντών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Είκοσι πέντε δράσεις είναι ο τελικός απολογισμός και τα 425 παιδιά και οι 10 εθελοντές που συμμετείχαν, δήλωσαν ότι έζησαν ένα ανέλπιστα ονειρεμένο καλοκαίρι στη βιβλιοθήκη.

Η αρχή έγινε την Παρασκευή 13 Ιουλίου με την εκδήλωση «Τα μονοπάτια των βιβλίων», όπου τα παιδιά γνώρισαν τα νέα βιβλία της βιβλιοθήκης που δώρισε η Future Library. Ακολούθησαν πολλά ταξίδια στο χώρο της φαντασίας παρέα με τους ήρωες των βιβλίων. Αναβιώσαμε τις περιπέτειες του Οδυσσέα στο δύσκολο ταξίδι του μέχρι την Ιθάκη. Ταξιδέψαμε με ποιήματα του Ελύτη, του Ουράνη και του Γκάτσου.

Μέσα από τη δράση "Γνωρίζω το γείτονά μου...", ταξιδέψαμε στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και μάθαμε για την ιστορία, τη λαογραφία, τις παραδόσεις, τα παιχνίδια, τη μουσική και τους χορούς των χωρών αυτών, φτιάχνοντας τη δική μας διαπολιτιστική διαδρομή. Βρεθήκαμε όμως και σε διάφορες άλλες χώρες, μαθαίνοντας να υπολογίζουμε την ώρα σ' αυτές σε σχέση με την ώρα της Ελλάδας, αλλά και ακολουθώντας τα αποδημητικά ζώα στις μεταναστεύσεις τους.

Πολλές φορές απλώσαμε τη γραμμή του χρόνου στο χώρο: για την ιστορία του Κάστρου Καστελλίου, τη φωτογραφία, τη μαντινάδα, τη ζωή των παιδιών. Γράψαμε και εικονογραφήσαμε δικά μας παραμύθια, παίξαμε με εικονόλεξα, είπαμε παροιμίες, αινίγματα, μαντινάδες.

Παράλληλα, κάναμε παρέα με την τρίτη ηλικία, πραγματοποιώντας μια δράση που δεν ήταν στο αρχικό πρόγραμμα. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες συναντήθηκαν στο ΚΑΠΗ Καστελλίου και ανατρέχοντας στο παρελθόν θυμήθηκαν παλαιές μαντινάδες.

Επιπλέον, στα πλαίσια της δράσης «Βγες έξω», αρχίσαμε να διαμορφώνουμε παιδικό τμήμα στη βιβλιοθήκη, με τη βοήθεια εθελοντών. Ευελπιστούμε ότι το νέο τμήμα θα είναι έτοιμο στα μέσα Οκτωβρίου.

Στις παραπάνω δράσεις συνέβαλλαν με την ανιδιοτελή προσφορά τους οι εθελοντές: Μπεχλιβάνου Ειρήνη, Ασσαργιωτάκη Ειρήνη, Καραγιώργης Κυριάκος, Τσαντηρόπουλος Άρης, Κριτσιλίδου Παρθένα, Βουμβουλάκη Ειρήνη, Αργυρίου Πελαγία, Μαράκη Χρυσή, Βιδάκη Μαργαρίτα, Αμαριωτάκη Καλλιόπη.